



Goede Doelen project 2024, Rwanda

22 juli 2024 t/m 10 augustus 2024

Eerder dit jaar vroegen wij uw aandacht voor het volgende :



“In 2024 gaat Arie met een groep jongeren een bezoek te brengen aan Rwanda. De reis vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de diaconie van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht. Het programma van de Rwandareis 2024 is gericht op het optrekken met leeftijdsgenoten en het ondersteunen van projecten in Rwanda, kennis maken met het land, de cultuur en de omgang met het verleden van de vreselijke genocide die daar heeft plaatsgevonden en praktisch invulling geven aan wat het betekent om je naaste te helpen. We hopen dat deze reis voor de jongeren een hele vormende ervaring voor hun verdere leven zal zijn, en dat zij door de ontmoeting met leeftijdsgenoten ook anders tegen de eigen ‘verworvenheden’ aankijken.”

Inmiddels zit de reis er op. Mede dank zij uw bijdrage, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank, hebben wij deze reis tot een succes kunnen maken. Heel graag doen wij u verslag van onze bijzondere reis.

Reisverslag

Op maandag 22 juli is de groep met enige vertraging uiteindelijk net na 17.00 uur vertrokken richting Rwanda vanaf vliegveld Brussel. Via een tussenstop in Cairo arriveerden wij rond de klok van 06.00 uur dinsdag, onze 2^e reisdag, op de eerste plaats van bestemming in Kigali. Na heel even gelegenheid te hebben gehad bij te komen van de reis maakten wij in de middag kennis met de beide pastors die verantwoordelijk waren voor het programma in Rwanda, te weten pastor Jérôme Bizimana (presbytery Remera / light groups) en pastor Samuel Byiringiro (Association Mwana Ukundwa (AMU¹)) en werd het programma van de reis met elkaar besproken.



's Avonds hebben we een wandeling door Kigali gemaakt. Vanaf 17.00 uur begint het daar al donker te worden. Meteen viel ons de enorme drukte op straat op van vooral voetgangers met al dan niet trossen bananen of manden met van allerhand op het hoofd gedragen, maar ook zeer veel motorfiets taxi's en allerlei ander verkeer. Een zeer druk straatbeeld wat de hele reis zo is gebleven. De bevolkingsdichtheid in Rwanda is groter dan in Nederland, het land is ongeveer half zo groot als Nederland met globaal 2/3 van het inwoneraantal van Nederland.

De 3^e dag hebben wij 's ochtends het genocide memorial in Kigali bezocht. Gedurende de genocide in 1994 zijn in een periode van 3 maanden meer dan 1.000.000 mensen vermoord, vooral Tutsi's en gematigde Hutu's. De restanten van meer dan 250.000 van hen zijn begraven in een massagraf bij het memorial museum. De jongeren en ook de leiding van de groep waren thuis vooraf heel goed voorbereid op dit bezoek en dit verschrikkelijk stuk geschiedenis van Rwanda. Ondanks de goede voorbereiding maakt het museumbezoek en de verhalen die daar verteld worden een diepe indruk op de groep. Gedurende de reis zijn nog diverse gesprekken gevoerd, verhalen gehoord en andere gedenkplaatsen bezocht mbt de genocide.



¹ Association Mwana Ukundwa (AMU) is een organisatie die zich inzet voor de vele armen, wees- en straatkinderen in Rwanda. AMU zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor de kind gezinnen. AMU heeft inmiddels vier vestigingen van waar uit er zo'n 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.

Na dit bezoek hebben we die middag met pastor Samuel Byiringiro een locatie bezocht van AMU in Kigali. Op deze locatie werden we ontvangen door een grote groep jongeren met zang en dans. We hebben hierna gespreksgroepjes gevormd met Rwandese en Nederlandse jongeren en hebben per groepje een presentatie gegeven. Het was een zeer bijzondere middag met elkaar met bijzondere gesprekken en ontmoetingen. Voor pastor Samuel hebben we naast diverse andere zaken die ze daar goed kunnen gebruiken nog een gitaar meegenomen.



Na een verplaatsing naar de stad Huye bezoeken we op dag 4 een tweede vestiging van AMU. Ook hier weer een ontmoeting met jongeren uit de omgeving, gesprekken en gezamenlijke presentaties. En ook hier weer net als een dag eerder beleven we een bijzondere middag waarin serieus met elkaar is gesproken maar ook veel ruimte is voor met elkaar zingen en dansen. Het blijkt dat als de communicatie in woorden soms lastig is dat de manier is waarop mensen altijd met elkaar contact kunnen maken.

Op dag 5 wordt onze groep verdeeld in 5 kleine groepjes en gaan we naar gezinnen thuis voor home-cooking, oftewel het gezin mee helpen een warme maaltijd te bereiden. In sommige gevallen werden daarvoor eerst met elkaar wat boodschappen gedaan. Onze taken bestonden daarna vooral uit schoonmaken van aardappels en groente en meekijken hoe de sobere maaltijd van (zoete) aardappels, bruine bonen en rijst werd klaargemaakt. Vlees komt vrijwel nooit op tafel omdat het te duur is. Ook nu was dat niet het geval. De klaargemaakte maaltijd werd daarna gezamenlijk gebruikt. De gezinnen waar we dit gedaan hebben zijn allemaal hele arme gezinnen. De lemen huizen waarin zij wonen zijn kaal en sober. Ongeveer 70% van de mensen in Rwanda leeft onder de armoedegrens.



Het op deze manier een ochtend meedraaien bij het gezin en meehelpen met de maaltijd doet je heel erg beseffen hoe goed wij het in Nederland hebben en dat die welvaart voor heel erg veel mensen in bijvoorbeeld Rwanda niet vanzelfsprekend is.

Op dag 6 vertrekken we vanuit Huye naar district Remera waar we vandaag één van de zustergemeenten van onze Kerk, Mbat, gaan ontmoeten. De reis was pittig, niet zozeer mbt de duur van de reis (3 uur) maar wel vanwege de zeer slechte wegen vol kuilen en stof. Het heeft op dat moment al ruim 1,5 maand niet meer geregend in Rwanda. Het hele land is bedekt met een laagje rood stof. We werden welkom geheten bij het kerkgebouw van Mbat, waar we heel even kort aan "Umuganda" hebben meegedaan. Umuganda is een maandelijkse nationale dag in Rwanda die plaatsvindt op de laatste zaterdag van elke maand waarin de inwoners van Rwanda de bezigheden van dat moment loslaten om zich collectief in te zetten voor de gemeenschap. Deze traditie is nieuw leven ingeblazen en heeft als doel het land door gezamenlijke aanpak te helpen te herstellen na de genocide. Na de umuganda gaan we de Kerk in en beleven een ruim 2 uur durende kerkdienst die met veel zang en dans een hele feestelijke beleving is. Aan onze zustergemeente in Mbat hebben we een mooi bedrag kunnen schenken waarmee varkensstallen worden gebouwd en ook varkens aangekocht. De varkensstallen leveren mest voor het land op en af en toe een stukje vlees voor de arme gemeenteleden. We bezoeken kort een met steun van Sliedrecht aangeplant stuk bos. Hier wordt hout om mee te bouwen en hout voor houtskool om mee te koken gewonnen. Na diverse mooie toespraken en een dankwoord over en weer nemen we afscheid van elkaar.





's Avonds hebben we een ontmoeting met een light group² van pastor Jérôme Bizimana. De light groups maken onderdeel uit van een noodzakelijk proces in Rwanda om weer met elkaar verder te kunnen. Het besef dat hier daadwerkelijk mensen bij elkaar zitten waarvan van iemand het gezin is vermoord door iemand die drie rijen verderop zit is zeer indrukwekkend. Het credo is hier "vergeven maar niet vergeten". Voor deze en de andere goede werken van pastor Jérôme Bizimana hebben we ook een heel mooi bedrag kunnen doneren en hebben flink wat mooie spullen meegenomen zoals gebruikte brillen en kleding. Tevens een prachtige trompet in een koffer met accessoires. Onze bagage wordt gaandeweg minder zwaar.

Vandaag en de aankomende 2 dagen verblijven de jongeren van de groep 's avonds bij gastgezinnen thuis, gebruiken daar avondeten en ontbijt, en overnachten daar ook. De gezinnen waar de jongeren worden ondergebracht zijn niet de allerarmsten. Toch is het op een aantal punten, bijvoorbeeld sanitair, erg behelpen. Met deze bijzondere ervaring krijgen de jongeren een goed beeld van hoe het in Rwanda bij de gezinnen thuis er aan toe gaat. Gedurende de reis gaan een 10-tal Rwandese jongeren ons begeleiden. Met hen en andere Rwandese jongeren gaan we een "summer-camp" organiseren. De groep maakt vandaag en morgen kennis met deze Rwandese jongeren. Een aantal van deze jongeren komen ook uit de betreffende gastgezinnen.

Zondag de 7^e dag van de reis bezoeken we de andere zustergemeente Mwirute. Ook hier beleven we weer een zeer lange kerkdienst van nu zelfs meer dan 3 uur, ook weer vol van zang en dans. Ook voor deze gemeente hebben we een mooie donatie waarmee de gemeente muziekinstrumenten en geluidsapparatuur voor in de Kerk wil gaan aanschaffen. We brengen ook hier de groeten uit onze eigen gemeente in Sliedrecht over, en bedanken Mwirute voor de gastvrije ontvangst. Sliedrecht en de groep wordt door de woordvoerder van Mwirute in het zonnetje gezet. Men benadrukt heel blij te zijn met de inmiddels ruim 40-jarige band met de Gereformeerde Kerk in Sliedrecht en met de voortdurende steun waarmee al veel projecten tot stand gekomen zijn.



De volgende 2 dagen is het programma wat rustiger. Na de ervaringen met elkaar te hebben gedeeld van de overnachting bij de gastgezinnen wordt er nader kennis gemaakt met nu de volledige groep Rwandese jongeren en een klein ziekenhuis bezocht. Er is gelegenheid om wat wasjes te doen en ons voor te bereiden op het summer camp de daaropvolgende dagen. Op dag 9 verplaatsen we ons met wederom een lange zware reis, samen met de Rwandese jongeren naar Kayonza, waar op een 3^e locatie van AMU het summer camp zal gaan plaatsvinden.



Op de 10^e dag begint het summer camp met een "Rwanda-dag". Onder leiding van pastor Samuel Byiringiro wordt een stuk geschiedenis van Rwanda verteld en in zang en dans uitgebeeld en worden de Nederlandse en Rwandese jongeren die met ons meereisden welkom geheten. Op deze dag worden door de jongeren groepjes gevormd waarmee weer per groepje een presentatie wordt gemaakt. Verder worden er boodschappen gedaan voor de volgende dag waarop we de "Nederland-dag" zullen hebben en ook een typisch Nederlandse lunch en diner zullen verzorgen. In totaal zijn we op het summer camp met zo'n 60 personen.

² Light groups bestaan uit overlevenden van de genocide en voormalige gevangenen, beschuldigd van genocide. Daders en slachtoffers bij elkaar dus. Het doel is het scheppen van een leefomgeving waarin vreedzaam wordt samengeleefd en vergevingsgezindheid is. Het herstel van de onderlinge verhoudingen tussen mensen die op welke wijze dan ook hebben geleden onder de genocide van 1994 of daders zijn geweest.

Dag 11 is de Nederland dag. De Nederlandse jongeren hebben een PowerPoint presentatie voorbereid waarop we zowel vertellen over de geschiedenis van Nederland alsook over het huidig dagelijks leven in ons land. Daarna wordt een spellencircuit uitgerold met een balspel, zaklopen, koekhappen, touwtrekken en spijkerpoepen. De spellen zijn een succes en zorgen voor veel hilariteit. Er worden door de Rwandezen veel foto's gemaakt. Waarschijnlijk hebben wij een aantal van deze spellen hiermee op de kaart gezet in Rwanda. De maaltijden zijn ook een succes. Veel van de benodigdheden hadden we vanaf thuis al in de koffers meegenomen. Andere boodschappen zijn in diverse lokale kleine winkeltjes en op de groentemarkt aangekocht. Een supermarkt waar je alles in één keer kan kopen kent Kayonza niet.



Dag 12 is de laatste dag van het summer camp, de "together dag". Op deze dag krijgt de vestiging van AMU bezoek van een hoge regionale ambtenaar die een presentatie komt geven over de geschiedenis van Rwanda en achtergronden van de genocide in 1994 en het herstelproces van het land daarna. Op zich een interessante presentatie maar het was wel heel erg warm die dag. We zaten met 60 man binnen in een kleine benauwde ruimte en de presentatie was wel heel erg lang en kwam niet helemaal uit de verf helaas. Later die dag hebben we in groepjes een aantal huizen met gezinnen bezocht waar kinderen met een ernstige handicap opgroeien. Deze kinderen en de gezinnen worden ondersteund door AMU. Hier troffen we vaak zeer schrijnende situaties aan met gebroken gezinnen en kinderen die zonder de ondersteuning van AMU volledig kansloos zouden zijn. 's Avonds nemen we afscheid van de 10 Rwandese jongeren die een aantal dagen met ons meegereisd zijn.



Op de volgende dag is er even gelegenheid alle ervaringen tot dan toe te verwerken en bezoeken we het Akagera safari park. Het is ook weer een erg warme dag, de dieren laten zich een beetje beperkt zien maar we hebben een erg leuke dag met elkaar.

Dag 14 reizen we van Kayonza naar Rubengera. Een afstand van 180 kilometer. De reis duurt inclusief een tussenstop meer dan 6 uur, deels veroorzaakt door minder goede wegen, maar vooral door de verkeersdruk in Kigali. Bij de tussenstop breekt de sleutel van de bus in twee stukken af. Dat helpt ook niet. We komen tegen de avond aan bij de diaconessen-gemeenschap "Abaja ba Kristo³" waar we de komende dagen zullen verblijven.

De morgen van dag 15 krijgt de groep een rondleiding op het terrein van Abaja ba Kristo. We bezoeken de kapel en de plaats waar de zusters zelf slapen en eten en gaan daarna naar een school voor het basisonderwijs die recent is gebouwd. Jongeren krijgen schoolgeld en leermiddelen betaald, zodat zij



hun opleiding kunnen afmaken. Het gaat hier om jongeren die wees zijn, aids hebben of jongeren waarvan de ouders arm zijn. Er is in Rwanda een groot gebrek aan geschoolde vakmensen. Daarom krijgen meer praktisch ingestelde jongeren hier de mogelijkheid een vak te leren zoals bijvoorbeeld automonteur, timmerman, naaister, kapster of kok. Dit alles met het doel dat zij na de opleiding in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Er is ook een technische school die we later die dag zullen bezoeken. De school is sober gebouwd voor Nederlandse begrippen, maar ziet er wel verzorgd uit.

In het klaslokaal wat we bezoeken worden we eerst toegezongen door de kinderen en zingen daarna samen met hen een paar internationaal bekende liedjes zoals "Frère Jacques" (vader Jacob), erg leuk. Op de boekenplanken herkennen we boeken die Abaja ba Kristo met eerdere donaties vanuit Sliedrecht heeft kunnen aankopen.

³ Een protestantse zustergemeenschap (Diaconessen) in Rubengera. De zusters doen veel voor de plaatselijke bevolking op het gebied van onderwijs, landbouw, (gezondheids-)zorg en geestelijke verzorging. Nog altijd laat de genocide in Rwanda zijn sporen na. De zusters zijn dan ook begaan met het lot van de vele weeskinderen.



De technische school ziet er ook weer sober maar wel goed toegerust uit. Het schijnt dat op deze school de beste vakmensen van Rwanda worden opgeleid. De school staat in Rwanda in ieder geval heel goed bekend. Na de rondleiding nemen we afscheid van de school en gaan we met de bus naar een wijk in Rubengera waar veel Twa's wonen. De Twa's vormen een derde (minderheid-) bevolkingsgroep in Rwanda van kleine mensen (Pygmeeën) die mbt bestaansniveau helemaal aan de onderkant van de

samenleving zitten. De armoede is hier heel erg schrijnend. We bezoeken de wijk en een woning onder leiding van onze chauffeur Polycarpe, die hier zelf ook in de buurt woont en zich heeft ontfermd over de mensen in deze wijk. Polycarpe zorgt dat er regelmatig noodzakelijke spullen / levensmiddelen worden verstrekt in de wijk. Met ons bezoek brengt onze groep ook het eea mee. Het is een indrukwekkend bezoek.



Die avond worden wij heel feestelijk voor het diner uitgenodigd door de zusters van Abaja ba Kristo. Na de gezamenlijke maaltijd wordt de groep officieel welkom geheten, toegezongen en toegesproken. Er wordt met elkaar Bijbel gelezen, gezongen en gedanst. Ook wij zingen ons thuis ingestudeerde lied nogmaals. Dit is de laatste keer dat we zingen met gitaar, we hadden er 2 bij ons. De gitaar wordt na het lied overhandigd aan de zusters. Ook voor de goede werken van Abaja ba Kristo hebben wij naast nog wat andere cadeaus een mooi geldbedrag kunnen doneren.



Na deze wederom zeer intensieve dag waarin veel indrukken zijn opgedaan, staat er op dag 16 "ontspanning" op de rol. We bezoeken vandaag Lake Kivu waar we met twee bootjes een vaartochtje maken en een eilandje bezoeken waar we kunnen zwemmen. Het is een prachtig meer, we hebben met elkaar erg genoten van deze dag.

's Avonds zijn we uitgenodigd om in het huis van onze chauffeur Polycarpe mee te komen eten en kennis te maken met zijn vrouw en drie kinderen. Dat was ook heel gezellig.

Dag 17 begint het aftellen naar het eind van de reis toe. 's Morgens hebben we nog even tijd voor een korte wandeling naar een bijzondere ophangbrug. Daarna bezoeken we de lokale weekmarkt van Rubengera. Echt een belevenis. De markt met veel koopwaar op de grond, en levende have, heeft een regio functie en wordt wekelijks bezocht door zo'n 5.000 bezoekers. Na de lunch te hebben gebruikt bij Abaja ba Kristo vertrekken we naar Kigali waar we begin van de avond op een uitwijk locatie aankomen voor de laatste overnachting in Rwanda. De originele plek van overnachten bleek vergeven voor een evenement.

Op dag 18, onze laatste volle dag in Rwanda, zullen we om 24.00 uur vertrekken naar het vliegveld voor de thuisvlucht. We moeten vroeg vertrekken van de plek waar we hebben overnacht en gaan nog een laatste keer naar een andere locatie waar we die avond voor vertrek nog wat kunnen "voorslapen". De dag besteden we oa aan wat shoppen in Kigali. Er worden souvenirs voor thuis gekocht en een paar dames uit de groep laten zich een Afrikaans vlechtjeskapsel aanmeten. Klokslag middernacht is het dan zover en rijden we naar het vliegveld.

Onze Rwanda reis zit er op !!

Nogmaals heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

ADMINSTRATIE PARTNERS B.V.
Arie van den Dool

Conclusie

Onze reis was een jongeren ontmoetingsreis. De bedoeling was dat Rwandese en Nederlandse jongeren elkaar zouden ontmoeten, in gesprek zouden raken, en op die manier van elkaar kunnen leren. Dat is heel goed gelukt deze reis.

Daarnaast hebben wij met de groep het afgelopen jaar gewerkt, acties gevoerd en fondsen geworven om aan een aantal goede doelen in Rwanda te kunnen bijdragen. Ook dat is goed gelukt. We hebben tot kort voor de reis actie gevoerd en hadden op dat moment een heel mooi bedrag bij elkaar. Wij hebben daarvan een aantal projecten kunnen ondersteunen die we deels ook bezocht hebben gedurende de reis.

Onze jongeren hebben zeer veel indrukken opgedaan, het is zeker een reis geweest die een blijvende herinnering zal zijn. De groep heeft het met elkaar daarbij ook heel goed gehad en naast alle serieuze zaken waar we mee in aanraking kwamen ook veel plezier gehad met elkaar. We kijken terug op een zeer geslaagde Rwanda jongerenreis 2024 !!

Financiële verantwoording

Alle deelnemers aan de reis, zowel jongeren als reisleiding, hebben zelf hun eigen reis- en verblijfkosten bekostigd.

Projecten Rwandareis 2024

Het belangrijkste doel van de jongeren ontmoetingsreis was de ontmoeting van de Nederlandse jongeren met Rwandese leeftijdsgenoten. Een tweede doel van de jongeren ontmoetingsreis was de financiële ondersteuning van een aantal goede doelen projecten in Rwanda. Tijdens de reis hebben wij meerdere projecten daarvan bezocht, namelijk:

- 1) **Verzoeningsprojecten van Peacemaking and Healing Ministries (PHM)** o.l.v. pastor Jerome. Het doel van PHM is het scheppen van een leefomgeving waarin vreedzaam wordt samengeleefd en vergevingsgezindheid is. PHM wil zo bijdragen aan het herstel van de onderlinge verhoudingen tussen mensen die op welke wijze dan ook geleden hebben onder de genocide van 1994, en de daders van deze genocide. PHM doet dit door middel van trainingen, door Light groups en het uitzenden van peacemakers op middelbare scholen.
- 2) **Projecten van Mwana Ukundwa** (Het geliefde kind) voor kansarme kinderen. Oprichtster Rose Gakwandi is zelf een overlevende van de genocide en heeft sindsdien haar leven in het teken gezet van de meest kansarmen. Ze startte met de vele weeskinderen in het land, maar langzaam verschoof de aandacht naar de straatkinderen en de Hiv-geïnfecteerde kinderen en opvangouders. Door middel van gezonde en voedzame maaltijden, sport & spel en extra onderwijs wordt er juist gewerkt aan meer zelfvertrouwen en vooral aan hun toekomstperspectief.
- 3) **De projecten van de zusters van Abaja ba Kristo.** Deze protestantse zustergemeenschap (diaconessen) uit Rubengera zetten zich in voor de directe omgeving. Ze doen dat een onvermoeibare inzet op het gebied van onderwijs, landbouw, gezondheidszorg en geestelijke verzorging. De laatste jaren zetten zich nadrukkelijk in voor duurzame landbouw, goede drinkwatervoorziening en voedselzekerheid. Zo wordt er geïnvesteerd in de basis. Tevens is er een babyproject voor met name ouders van meerlingen, een scholingsproject voor jongeren die te arm zijn om hun praktijkopleiding af te ronden, en een microkredietproject zodat ondernemende mensen niet door hun arme(re) afkomst gehinderd worden.
- 4) **Summer camp olv Mwana Ukundwa.** Een tiental Rwandese jongeren reizen een aantal dagen met de Nederlandse jongeren mee en organiseren met elkaar een jongeren kamp waar ook andere lokale Rwandese jongeren aan zullen deelnemen. De bedoeling is dat Rwandese en Nederlandse jongeren elkaar zullen ontmoeten, in gesprek zouden raken, en op die manier van elkaar kunnen leren.
- 5) **Behalve deze projecten zullen ook de partnergemeenten van Sliedrecht, Mwirute en Mbat**i (beiden in rurale omgeving), bezocht worden, waarbij we ook deze kerkelijke gemeenschappen graag willen ondersteunen met een kleine geldelijke bijdrage waarmee diverse kleine lokale projecten kunnen worden vormgegeven, zoals projecten op het vlak van verduurzaming, klimaatadaptatie en zelfvoorzienendheid.

Om al deze zaken te kunnen realiseren was vooraf een taakstellende begroting gemaakt. De jongeren zijn daarmee flink aan de slag gegaan. Naast het aanschrijven van diverse organisaties en bedrijven zijn door de jongeren ook heel veel acties gevoerd en werkzaamheden verricht met elkaar. Zo zijn daar bijvoorbeeld diverse fairs gehouden en is op markten gestaan, zijn olieballen en pannenkoeken gebakken en verkocht, auto's gewassen, kerstpost rondgebracht, speculaaspoppen verkocht en een nieuwjaarsduik gedaan.

We hadden gehoopt ergens tussen de € 15.000,- en € 22.000,- uit te komen met alle acties. Op de taakstellende begroting was een bedrag toebedeeld van € 21.700,-. Eventueel hadden we afhankelijk van waar we uiteindelijk over zouden kunnen beschikken hierin keuzes moeten maken, of de bedragen voor de afzonderlijke doelen wat moeten verlagen. Maar dat is niet nodig gebleken.

We hebben voor de goede doelen het geweldige bedrag van **€ 24.977,-** bij elkaar verdiend.

Mede dank zij uw bijdrage waar wij u als "Rwanda reizigers", de Gereformeerde Kerk Sliedrecht, maar vooral ook de mensen in Rwanda die we hiermee mee hebben kunnen ondersteunen, nogmaals heel hartelijk voor willen bedanken !!